



NS Nyhedsbrev

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1103

04.05.2024 (135)

Michael Kühnen

Den anden revolution Bind I: Tro og kamp

Del 16

Vi vil ikke have de mange andre - de lunkne, tvivlerne, de bedrevidende, de borgerlige!

De vil komme af sig selv, når succesen er på vores side. Vi er ligeglade med skrupler og frygt i en borgerlig verden. Så længe vi holder sammen, danner et konspiratorisk fællesskab, er vi uovervindelige. Og hvis tusinder vil sidde i fængslerne, og de andre vil blive jagtet af alle:

Der brænder en ild i os, som kun døden kan slukke! De store bider tænderne sammen på os. De forstår os ikke, og det er derfor, de forbliver hjælpeløse. De tænker i termer som "velstand", "fred", "økonomisk vækst", de behandler os som forbrydere og siger på samme tid:

"Gå til reaktionen, til Nationaldemokraterne, accepter denne stat, og ingen vil gøre dig fortræd."

Nej! Vi vil aldrig anerkende dette system. Vi vil aldrig anerkende dette system, aldrig lade forræderiet mod Tyskland gå ustraffet hen! Vi kan ikke købes i en tid, hvor alt synes at være til salg. Vi sætter vores vilje ind mod denne tid af forfald, af dekadence. Vi spytter på jeres respektabilitet, som kun er et gardin, der skjuler den

ufattelige ondskab og fordærvelse i jer! Vi bøjer os ikke for vold, vi bøjer os ikke for bestikkelse, vi bøjer os ikke for jeres søde ordkløveri, som I knap nok tror på længere. Hvordan kan vi tro på det?

Der er seks begreber, som karakteriserer vores væsen:

Tro.

Lydighed.

Kampen.

Kammeratskabet.

Will.

Kraft.

-

Troen på Tyskland og vores bevægelse er drivkraften bag vores engagement.

I en verden af tankeløs kynisme, kedsommelig arrogance, men også af resignation og kedelig undergang, vogter vi over vores tros varme ild. Den bestemmer vores unge liv, giver os styrke og håb for fremtiden. Og alligevel er der intet spundet eller ufatteligt ved denne tro. Den har et konkret indhold - vores folk - og et konkret mål - deres fremtid. Denne tro er vores mening og mål, og vi skal altid bevare den. "Tro på bevægelsen!" betyder det også:

"Stol på deres lederskab!" En kriger skal kunne passe ind, skal lære at praktisere lydighed: **"Den, der ikke har lært at adlyde, vil aldrig kunne give ordrer!"**

Lydighed er den store dyd i vores revolution.

I en bevægelse, der sætter den bedste person i spidsen og giver ham eller hende al magt til at kommandere og disciplinere, må lydighed praktiseres strengt. Jeg mener ikke en sjæleløs kadre-lydighed, men det frivillige, entusiastiske ønske om at bidrage med sin disciplin til realiseringen af en stor drøm, som vi alle har til fælles. Vi kan ikke tillade os at have store diskussioner, hvis vi vil vinde. Én person har kommandoen og det fulde ansvar - de andre må slutte sig til vores revolutions store front, indtil de selv er klar til at tjene bevægelsen som embedsbærere, måske endda en dag som politiske ledere.

Kampen er vores formål i livet.

Det er sundt og naturligt at finde glæde i kamp og maskulin prøvetid. Kun når vi er i kamp, bekræfter os selv, konfronterer fjenden, finder vi vores lykke og tjener virkelig bevægelsen. Mange mennesker holder taler, men hos os er man nødt til at kæmpe, forpligte sig, påtage sig forfølgelser og ofre. I denne verden har tingene

altid kun ændret sig gennem handling, aldrig gennem pralende taler! Intet er virkeligt, før det har bevist sig i kamp, er blevet forædlet og bekræftet der. Kampen, kræfternes kamp, det er udvælgelsen af de bedste, de værdige. Det er her, de mennesker, der skaber historie, findes, det er her, beslutningerne træffes. Vi undgår ikke kampen - vi søger den! **For os er der kun alt eller intet!**

Enten tilintetgør vi vores fjender og med dem vores folks fjender, eller også har vi ikke bestået prøven. Vi må aldrig gå på kompromis, vi må forblive revolutionære i enhver situation, eftergivende i taktikken, men stålsatte i princippet. Det er naturligt, at en sådan indstilling til livet, som foragter komfort og kræver ofre, kun kan appellere til nogle få - de bedste. Det er vores stolthed at tilhøre dem.

Kammeratskab er grundlaget for vores fællesskab.

Vi har en hård vej foran os - konflikter med forældrehjemmet, anholdelser, retssager. Chikane, forfølgelse og fængsel. Alt dette kan vi kun udholde, hvis vi føler og ved, at vi hører sammen. Bevægelsen skal blive et rigtigt hjem for de unge militante. Her bliver de taget alvorligt - deres ønsker, deres ideer, deres bekymringer, deres problemer - her bliver der taget hånd om dem, her står den ene op for den anden. Her betyder det ikke noget, hvem der er folkeskoleelev eller studerende, lærling eller arbejdsløs, her spørger de kun: **"Er du en god kammerat, en kampklar fighter og en retskaffen tysker?"**

Kammeratskab er vores bevægelses vigtigste krav til den enkelte. Enhver, der ikke kan eller ikke vil være kammerat med andre, har ingen plads i vores rækker! Vi må bevare denne ånd, kun hvis eksemplet på vores kammeratskab er overbevisende, så er vores kamp for alle tyskeres Volksgemeinschaft meningsfuld.

Viljen er forudsætningen for vores sejr.

Vi tror ikke på skæbnen eller tilfældigheder, vi fortvivler ikke over vores fjenders overlegenhed, og vi griner af de dystre profetier fra den borgerlige verden:

Vi ved, at viljen former verden. Et disciplineret, svoret fællesskab kan opnå hvad som helst i denne verden, når inderlig overbevisning og en vilje af stål mødes. Findes der en større heroisk sang i tysk historie end den om en bevægelse, der starter med syv mænd, erobrer en nation, trodser en verden af fjender og en afgrund af forræderi i seks år, og efter nederlaget vinder de unges hjerter igen på trods af forbud og terror? Og alt dette på knap et århundrede. Det er viljens magt, og det var denne vilje, der fik Adolf Hitler til at sige: **"NATIONAL SOCIALISME VIL BESTEMME DE NÆSTE TUSIND ÅR AF TYSKLANDS HISTORIE!"**

Magt er målet for vores kamp.

Vi er ikke sekterikere! Politisk onani er langt fra os. Viljen til magt er sund, og vi er ikke bange for at række ud efter den. Men vi ønsker den ikke for dens egen skyld, men for at forme verden i overensstemmelse med vores ideer. Magtmisbrug kan ikke forventes af folk, der har gået i skole i vores bevægelse. Men magt er noget udeleligt:

Begrænset magt er institutionaliseret magtesløshed. Den nationalsocialistiske bevægelse kræver derfor uindskrænket magt i hele Tyskland. Denne ret stammer fra de ofre, som vores kæmpere for folket har bragt i de sidste 60 år, og fra vores partis selvsikkerhed. Det er høje krav, og derfor vil vores bevægelse forblive lille i antal i lang tid. Men sådan vil vi have det.

Når tiden er moden, vil der opstå en massebevægelse af de kadrer, der nu dannes, men udvælgelsen af lederkorpset vil stadig skulle måles i forhold til disse krav. Og derfor gælder de begreber for os, som fascismen opfandt i 1919, og som er blevet lov for de nationale frihedskæmpere i alle lande og til alle tider. Mussolinis ord gælder

:

"Tro! Adlyd! Kæmp!"

Et sådant samfund skal en dag sejre, uanset hvor mange modstandere der måtte stå i vejen, og derfor synger vores unge krigere de gamle vers:

**"Vi er ligeglade med bunden og toppen,
og kan give os hele verden
forbandelse eller også lovprisning,
lige som hun kan lide det!"**

DEN ANDEN REVOLUTION

Jeg bliver ofte spurgt, om Hitler slet ikke begik nogen fejl, og jeg bliver altid set på med rædsel, når jeg svarer: "*Hitler begik en stor fejl: Han var ikke radikal nok i 1933!*"

Jeg ønsker ikke at skabe nogen misforståelser:

En revolution behøver ikke at resultere i krudtrøg, "eksekutionspatruljer" og barrikader. Jeg kritiserer ikke Hitlers strategi om en revolution "uden" at knuse en rude. "Hvis det er muligt - så meget desto bedre".

Men den nationale opstand den 30. januar 1933 forblev ufuldstændig. Med rette blev den revolutionære hær af millioner af SA:

"Den nationale revolution har været - hvor er den socialistiske revolution?" Snart talte de revolutionære nationalsocialister om den anden revolution, om den SA-stat, der skulle komme. Den utrættelige forkæmper for denne anden revolution var Ernst Röhm, SA's stabschef. En bølge af møder, parader og marcher for SA, interviews og taler af Röhm - alt dette tjente til at holde revolutionens ånd i live, for at komme tættere på målet om at knuse reaktionen efter marxismen. Og Ernst Röhm var ikke hvem som helst:

Adolf Hitler måtte altid indrømme, at uden ham ville sejren ikke have været mulig. Det var ham, der var den utrættelige organisator af stormtropperne, som opnåede sejr for Føreren med umådelige ofre og et aldrig svigtende engagement. Det var ham, der i årene efter grundlæggelsen, fra 1919-1923, gjorde NSDAP til en seriøs politisk faktor gennem sine forbindelser til Reichswehr og Freikorps. Han sørgede for enhed og disciplin blandt partiets soldater fra 1931 og frem og blev den egentlige skaber af den meget omtalte SA-ånd. Hans hengivenhed og loyalitet over for Føreren var lige så velkendt som hans klare udiplomatiske og kompromisløse beslutsomhed.

Derfor var det også Ernst Röhm, der modtog den største ære, som den nationalsocialistiske bevægelse havde givet ham:

Ernst Röhm gik side om side med Føreren for at ære de døde martyrer fra den 9. november under "Rigspartiets sejrskongres" i 1933. Hverken før eller efter magtovertagelsen havde en partikammerat nogensinde fået lov til dette. På denne måde fremhævede Adolf Hitler symbolsk stabschefens indsats for den nationalsocialistiske bevægelses sejr. For hele den tyske frihedsbevægelse er Ernst Röhm forbilledet for vores kamp! Og i mellemtiden har den nationalsocialistiske bevægelse, NSDAP/AO, også officielt rehabiliteret ham. Ernst Röhm planlagde aldrig et kup mod Hitler, han blev offer for en beskidt intrige fra reaktionære elementer - især i Wehrmacht-kredse. Der går en direkte linje fra den 30. juni 1934 - SA's umyndiggørelse - til den 20. juli 1944 - reaktionens kup. Det ene ville have været utænkeligt uden det andet.

Det er overbevisningen hos den unge generation af revolutionære kæmpere, men også mange ældre kammerater, der stadig kender begivenhederne, det såkaldte "Röhm-kup", fra deres egen erfaring, er enige med os. De, den tidligere revolutionære fløj i NSDAP, er de eneste, der er forblevet loyale. De andre - konservative, filistre og reaktionære - blev for det meste forrædere, de glemte ære og ed og kom overens med besættelsesregimet i efterkrigstiden, som nogle af dem senere tjente i høje og højeste stillinger. Der vil ikke være mere "Harzburg-front"

eller "Potsdam-dag" i vores bevægelses historie.

Hvem er det egentlig? Reaktionen?

Hvilke politiske og ideologiske strømninger gemmer sig bag dette begreb? Reaktionen ligner et mangearmet uhyre. Den omfatter liberale og nationalkonservative kræfter, de gamle klasser og lag i et forstenet samfund, dvs. alle dem, der klammer sig til privilegier, som for længst er blevet forældede og meningsløse. Reaktionen omfatter politiserende kirkekredse og zionistiske meningsdannere, såvel som hele den korrupte herskende klasse af demokrater og besættelsestjenere, kort sagt alle dem, der har en interesse i den fortsatte eksistens af dette system, der ødelægger vores folks chancer for fremtiden.

De tre afgørende nederlag i dens historie blev påført nationalsocialismen af reaktionen:

Den **9. november 1923** blev den nationalsocialistiske revolution slået ned med vold og illoyalitet af den reaktionære bayerske regering og militærledelse.

Den **30. juni 1934** blev det revolutionære SA frataget sin magt på grund af en intrige i reaktionære kredse, og Ernst Röhm, symbolsk figur for den anden revolution, blev slagtet sammen med næsten hele SA-ledelsen.

Den **20. juli 1944** nåede det uophørlige, kriminelle forræderis delirium sit blodige klimaks. Den efterfølgende udrensning kom 10 år for sent og kunne ikke længere afværge nederlaget.

Reaktionen er en farlig modstander, fordi den kan maskere sig selv på en smart måde:

Et besættelsesregime udgiver sig for at være et liberalt demokrati og kapitulationspolitikere for at være nationalt pålidelige patrioter og antikommunister.

Reaktionen er ikke en fair modstander som marxismen og dens tilhængere. Det er heller ikke en samlet organisation, der kan angribes og ødelægges uden problemer. Reaktionen er legemliggørelsen af borgerlige skrupler, frygt og dumhed omsat til politik. Det er derfor, den er så svær at bekæmpe og så farlig for os.

Den værste fjende for vores bevægelse i reaktionens lejr er imidlertid den såkaldte "nationale opposition" af tysknationale og nationaldemokrater (her forstået ikke kun som partinavne). Disse "også-nationale" opfylder - bevidst eller ubevidst - deres opgave i den store forvirring af blød undertrykkelse. Deres tilpasning til systemet isolerer højrefløjen fra vor tids revolutionære strømninger. Deres forsvar

for økonomiske og kapitalmæssige interesser fremmedgør os fra det store antal utilfredse og dårligt stillede. Deres forsøg på at forme den nationale lejr til det "bedste CSU, der nogensinde har eksisteret" - deres antisocialisme - koster os arbejderklassens sympati. Deres hykleriske nationale propaganda og deres tolerance fra statssikkerheden binder mange kammerater, som ellers ville have sluttet sig til os.

Dette "nationale småborgerskab", disse reaktionære, har konfronteret os i mange former siden krigens afslutning. Deres hidtil seneste inkarnation er NPD - det nationaldemokratiske(!) parti i Tyskland. Det er ikke denne avis' opgave at beskæftige sig med dagens politik. Her er kun så meget:

Vores mål må være at fremme splittelsen og ødelæggelsen af NPD og selv overtage dens revolutionære, patriotiske fløj. For NPD og sammenlignelige grupper er ikke nationale! De er arvtagere til Kahrs, Lossows og Seissers, Hindenburgs og Hugenbergs, Strausses og v. Thaddens. De er reaktionens trojanske hest. De må aldrig mere være allierede i kampen for et nyt Tyskland. Vi må lede efter dem andre steder:

Blandt de utilfredse, de dårligt stillede, arbejderne og de arbejdsløse og den rastløse ungdom blandt bærerne af morgendagens revolution.

Det er derfor, vores revolution vil være anderledes end den første revolution den 30. januar 1933!

Ikke nødvendigvis mere voldelig, men mere konsekvent!

Vi kender nu vores modstandere og fjender, og vi ved, at det er nødvendigt at bevare den revolutionære ild i os. Vi vil ikke åbne bevægelsens rækker for de uværdige. Og vi vil ikke hvile, før vores fædrelands fjender er tilintetgjort. Lad ingen blive snydt af os:

Den, der kæmper mod os, vil blive knust; den, der griner af os, vil snart miste sin latter!

Men søger der vore folk, rækker vi hånden frem!
for vejen til en bedre fremtid ærligt for

ALT FOR TYSKLAND!


NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFGBAUORGANISATION
Heft 108 November 1973 20. April 1974 (128)

Der Kampf geht weiter !

Seit langem nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Nachkriegszeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!
Inhaltsstoffe von Massenmord, Verbrechen, Vorfällen und Verbrechen haben nicht nur gemacht, das Karte der großen Idee unsere hoch geliebten Führer Adolf Hitler zu entwickeln.

Alle Nationalsozialisten sind wieder ehrenvolle Völker- und Kampfgemeinschaften. Schützt die Führer im Kampf um die Erhaltung unserer völkischen Völker.
Die Bewegung ist eine starke geworden, aber die Führer des Reiches sind Volkstod ist heute noch viel größer als in die Vergangenheit.
Der unvermeidliche Gegner ist aber dabei, das Volkstod - gegen alle völkischen Völker (-) zu kämpfen. Seine Mittel sind Erziehung, Überwindung und Kampfschwärze.
Die "Hegel" oder "Hegel" ist im Weltkrieg oder im Streikkampf, ist ein Propagandamittel bewährt oder auf einem Nationalsozialisten werden die Führer Nationalsozialisten ist seine Pflicht!
Hilf Hitler!
Gottfried Lank


TROTZ VERBOT NICHT TOT!


NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (133)
NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

**Forreste rapport
Interview med Molly**

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligvis filosofiske og kunstrettede.

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden - her (www.movingtheancient.com/truth.htm). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere til lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver dem begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af



 **the NEW ORDER**
Number 176 (133) Founded 1973 April 26, 2022 (126)

The Fight Goes On !

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.
Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.
All National Socialists and other racially-aware entrepreneurs and racial kinemen fight side by side for the preservation.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.
The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His reasons are anti-White immigration, culture dilution, and re-orientation.
Whether "Hegel" or "Hegel", whether in election battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!
Hilf Hitler!
Gottfried Lank


TROTZ VERBOT NICHT TOT!

NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
Hundredvis af bøger på mange sprog
Hundredvis af hjemmesider på mange sprog

<p>SS Defender against Bolshevism by Reichsführer SS Reichlich Klumler</p>  <p>Translated from the SS Original</p>	<p>John Evelyns Der Giftige Farnes Book The Poisonous Mushroom</p>  <p>Translated from the Third Reich Original <i>Der Giftpilz</i></p>	<p>Reichlich Klumler Hitler in Italy</p>  <p>English / German Deutsch / English</p>	<p>SS Viewpoint - Vol. 9 Wife and Family</p> 	<p>Theodor Fritsch The Sins of High Finance</p> 	<p>Luftwaffe War Art Die Luftwaffe im Bild</p>  <p>English - German / Deutsch - English</p>
--	---	--	---	--	---

BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO

Fight Back!



nsdapao.org

Contact us to
find out how
YOU can help!